

## Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σε συνέχεια της απόφασης που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 2/3/2012 για τις μη διακοπές στην παροχή νερού σε όσους συνδημότες μας, αδυνατούν να πληρώσουν θα ήθελα να δηλώσω τα παρακάτω:

Η απόφαση ήταν σημαντική και καίρια για την κατάσταση που βιώνουμε όλοι σήμερα. Στη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης ακούστηκαν πολλές διαφορετικές **πρακτικές** αξιόλογες προτάσεις προς τη ΔΕΥΑΠ από διάφορους δημοτικούς συμβούλους για την αντιμετώπιση του προβλήματος που βιώνουν συνδημότες μας. Προτάθηκε να εξετάζεται η λύση της μακροχρόνιας ρύθμισης των οφειλών για δημότες που δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν και βρίσκονται σε πραγματικό πρόβλημα. Πώς θα γνωρίζει η ΔΕΥΑΠ ποιοί είναι αυτοί που **επιβεβαιωμένα** δεν θα μπορούν να πληρώσουν; Προτάθηκε είτε η ίδια η ΔΕΥΑΠ να καθορίσει τα κριτήρια επιλογής τους, είτε να εφαρμοστούν τα κριτήρια που εφαρμόζει η Τράπεζα τροφίμων, είτε να δοθεί ένα περιθώριο 15 ημερών και τα κριτήρια αυτά να τα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτό το δεκαπενθήμερο φυσικά να μην προχωρήσει σε καμία διακοπή. Και όλα αυτά εξετάζοντας το μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της ΔΕΥΑΠ. Επίσης προτάθηκε να συσταθεί ένα ειδικό γραφείο που να το γνωρίζουν οι δημότες για να μπορούν να απευθύνονται και να εξετάζεται κάθε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ξεχωριστά.

Σε συνέχεια αυτής της απόφασης, γίναμε μάρτυρες ενός θεάτρου του παραλόγου, γεγονός που έχουμε συνηθίσει τελευταία από τη δημοτική αρχή. Ήρθε η ξαφνική παραίτηση του προέδρου της ΔΕΥΑΠ κ. Νίκου Κοντοέ. Και αντί ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ (ανεξάρτητα αν διαφωνεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) να μελετήσει τεchnοοικονομικά το θέμα και να επανέλθει με οικονομικά και νομικά στοιχεία που αφορούν την απόφαση, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας τους Δημοτικούς Συμβούλους για τη δυνατότητα εφαρμογής της πολιτικής απόφασης, προτίμησε εκείνη τη στιγμή να υποβάλλει την παραίτησή του. Προφανώς παγιδεύτηκε από την ξεκάθαρη διαφωνία του κ. Δημαρά (που και αυτός κανονικά σαν εκτελεστικό όργανο του Δημ. Συμβουλίου όφειλε να επανέλθει με στοιχεία για την υλοποίηση της απόφασης). Η αλήθεια είναι, ότι η διαφωνία της παράταξης του κ. Δημαρά με την απόφαση αυτή, τους οδηγεί στο να μην θέλουν να την εφαρμόσουν γεγονός που δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει (βλ. απόφαση για κλείσιμο της Ξερόλακκας). Και βέβαια στη συνέχεια, προχώρησε η Δημοτική Αρχή στην προσφιλή τακτική της τον τελευταίο καιρό, την τακτική των εκβιασμών και της κινδυνολογίας. Κινδυνολογία για «κατάρρευση» της ΔΕΥΑΠ, για ιδιωτικοποίηση της, για ξεπούλημα, τα οποία όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε 15 ημέρες. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η Δημοτική Αρχή που κυρίως λέει λόγια και δεν κάνει πράξεις (εκτός ίσως από μερικά παγκάκια ή λακκούβες) είναι ότι η πραγματικότητα σήμερα είναι σκληρή για τους δημότες και πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τους ελαφρύνει. Και όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Μην ξεχνάμε ότι ήδη σε πολλές πόλεις υπάρχει οριζόντια μείωση τελών ύδρευσης. Και βέβαια όσον αφορά τη ΔΕΥΑΠ αναμένουμε τον απολογισμό της που θα μας δείξει ξεκάθαρα τα έσοδά της αλλά βέβαια και τα έξοδά της (μισθοί προσωπικού, αναθέσεις έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες κ.λ.π), την τακτική της για τον εξορθολογισμό και την μείωση των δαπανών και βέβαια την εξήγηση για το νέο τέλος «ετοιμότητας δικτύου» με το οποίο επέβαλλε αυξήσεις στο πάγιο τέλος ενώ είχε αποφασιστεί να μην υπάρχουν αυξήσεις. Πρέπει η δημοτική Αρχή να γνωρίζει ότι οι εκβιαστικές πρακτικές για μία Δημοτική παράταξη δεν είναι η λύση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πόλης. Ας αφήσουν την κινδυνολογία και ας

διερευνήσουν όλες τις πιθανότητες και δυνατότητες για την εφαρμογή της απόφασης που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο και την όσο το δυνατόν ελάφρυνση των συνδημοτών που βρίσκονται σε δυσερή κατάσταση. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή από τη μια να ιδρύει γραφείο υπεράσπισης των δημοτών απέναντι στο χαράτσι της ΔΕΗ και από την άλλη να μην κάνει τα πάντα στα θέματα της διακοπής νερού. Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τα κοινά θα πρέπει πάνω από όλα χωρίς λαϊκισμούς να προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να προσφέρουμε στους δημότες, ειδικά σε τέτοιες εποχές. Και ότι αν θέλουμε να πείσουμε κάποιους για την ορθότητα των απόψεων μας ειδικά όταν βρισκόμαστε σε τεχνοκρατική θέση, ο καλύτερος δρόμος είναι τα πραγματικά στοιχεία και όχι οι εκβιασμοί. **Αρκεί βέβαια** να σεβόμαστε και να θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. **Αρκεί βέβαια** να μην επηρεαζόμαστε από την παράταξη που μας έδωσε τη θέση, αλλά πραγματικά να λειτουργούμε πάνω από την παράταξη με γνώμονα το καλό της πόλης και των δημοτών. **Αρκεί βέβαια** να κοιτάζουμε πέρα από το να βελτιώσουμε κάποια νούμερα μιας δημοτικής επιχείρησης, να προσπαθούμε καθημερινά να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες...

Απόστολος Βανταράκης  
Ανεξάρτητος Δημ. Σύμβουλος